



Purmerend, juni 2024

Betreft: Stille Hulp, andere opzet dinsdagochtend spreekuur in Koepelkerk

Geachte heer, mevrouw,

Al weer heel wat jaren houden wij, de Caritas van de R.K. Parochie en de Diaconie van de Protestantse Kerk Purmerend (PGP) gezamenlijk spreekuur voor mensen die voor hun (financiële) hulpvragen geen passend loket hebben kunnen vinden. Dit spreekuur is iedere dinsdagochtend, van 10:00 u tot 12:00 u in de Nicolaaskerk.

We hebben in de loop der jaren al heel wat mensen kunnen helpen. Deze hulp wordt gegeven aan iedereen, ongeacht kleur, afkomst of religie. De aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld, waardoor de privacy is gewaarborgd.

Wij bemerken echter dat er, zeker het laatste jaar, steeds minder mensen gebruik maken van ons spreekuur. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de Meer-Doen-regelingen van de gemeente Purmerend. Ook denken wij dat de locatie voor sommige mensen een drempel is: niet voor iedereen is het gemakkelijk een kerk binnen te stappen.

Daarom hebben wij besloten de Stille Hulp anders te gaan organiseren. Vanaf 1 september 2024 kunnen cliënten ons bellen op onderstaand telefoonnummer.

Dan wordt er, zo nodig, een afspraak gemaakt. Eventueel met hun begeleider (bijvoorbeeld een casemanager) erbij. Als afspraaklocatie maken we gebruik van 't Huisje, het pand naast de Wereldwinkel. Hierdoor is de drempel van een kerk weggenomen.

De hulp die we geven verandert niet. Alleen de opzet verandert: we gaan op afspraak werken.

Wij vragen u om onderstaand telefoonnummer in uw bestand op te nemen, en, indien nodig, te delen met uw cliënten.

Het telefoonnummer is:

06-13565288.

Met vriendelijke groet,

namens de Caritas, Harry Knijn (vz)
namens de Diaconie, Arend ter Hoeve (vz)